

# Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

God straft alle mensen die ongehoorzaam zijn.

Set was getrouwd en veel van zijn kinderen, en kleinkinderen en achterkleinkinderen gehoorzaamden de Here. Maar die van Kaïn wilden niets van God weten. De meeste van hen deden slechte dingen.

God had tegen Set gezegd: Jouw kinderen moeten maar niet naar de kinderen van Kaïn gaan. De jongens mogen niet met meisjes van de familie van Kaïn trouwen. Als ze dat doen, zullen ze Mij op een dag niet meer gehoorzamen. Veel jongens luisterden niet, want ze vonden die meisjes heel mooi, en wat zij deden heel spannend. Daarom gingen ze toch met hen trouwen. Na een tijdje dachten ze inderdaad niet meer aan God. Geen wonder dat de kinderen die zij kregen God ook niet gehoorzaamden.

Het duurde niet lang of er waren bijna geen mensen meer over die gingen bidden tot God en naar Hem wilden luisteren. De aarde was ook helemaal niet meer zo mooi als toen God alles maakte. Omdat de mensen steeds slechter werden, kon God dat allemaal niet meer verdragen. "Nu ga ik de aarde straffen" zei Hij. Zulke slechte mensen mogen niet meer op de aarde wonen.

Had God de mensen dan niet meer lief? Was er dan helemaal niemand meer die wel gehoorzaam was? Jawel! God zag nog één man die wel gehoorzaam was, Noach. Die geloofde in Hem, zoals Abel en Set hadden gedaan. Daarom wilde God hem redden met zijn vrouw en kinderen. Hij praatte er met Noach over en gaf hem een opdracht.

Hij moest een schip gaan bouwen. Zo groot, dat hij er met zijn vrouw en zijn drie zonen met hun vrouwen bijna een jaar in zou kunnen wonen. Een grote woonboot die we een ark noemen. Zij zouden daar niet alleen zijn. Er moest ook ruimte gemaakt worden voor heel veel dieren. Want van alle dieren op aarde mochten er een mannetje en vrouwtje mee. Noach deed gehoorzaam wat God gezegd had, en bouwde de ark op het droge land. De mensen lachten hem uit, want er was nergens water te zien. Maar God had gezegd dat de aarde een zee zou worden. Dat geloofden zij niet, en ze bleven slechte dingen doen. Ging de ark echt varen? Dat kun je de volgende keer lezen.

Sam kwam opgewonden thuis. "Mam, weet je wat we vandaag hebben gedaan op school?" "Nee, vertel het eens" zei mama. "Nestkastjes schoongemaakt in het bos" zei Sam trots "daar hangen er een heleboel aan de bomen. We moesten op een lange ladder klimmen, de kastjes openmaken en oude nesten eruit halen. En weet je, Mick wou niet op de ladder." "Nou, ik zou het ook eng vinden hoor" zei mama. Op dat moment kwam papa binnen. Hij gaf mama een kus en Sam een klop op de schouder. "Zo, jongen, hoe ging het vandaag op school?" "Leuk, hoor" vond Sam, en toen moest papa het ook horen. "Hoe zagen die nesten er dan uit?" vroeg hij. "Nou, de meeste vierkant, maar één was rond". "Weet je ook waarom?" "Ja, natuurlijk, dat nest was van een ander soort vogel, maar ik weet de naam niet meer". "Welke vogels hadden die andere nesten dan gemaakt?" "O, dat waren allemaal mezen, koolmezen of pimpelmezen". Papa liep naar de boekenkast en pakte zijn vogelgids. "Eens kijken. Zag het er een beetje zó uit?" vroeg hij aan Sam. "Ja, zoiets, en er lag ook een klein blauw ei in, net zo een als dat daar". Sam wees met zijn vinger naar de foto van het nest van een



bonte vliegenvanger. "Dan hebben jullie geluk gehad. Die vogel komt helemaal uit Afrika". "Uit Afrika?" Sam was verbaasd. "Ja, hij komt hier vóór de zomer en daarna vliegt hij weer terug". "Maar waarom maakt hij zijn nest dan niet in Afrika?" vroeg Sam. "God heeft hem zo gemaakt. Hij heeft een soort innerlijke drang om in het voorjaar hierheen te trekken. Dat noemen wij instinct". "En mezen dan, gaan die ook naar Afrika?" "Nee, hoor. Zij blijven het hele jaar door hier. Zij hoeven niet weg te gaan". "Waarom niet?" vroeg Sam. "Omdat zij hier genoeg eten kunnen vinden. Een vliegenvanger moet vliegen vangen, nietwaar? En die zijn er 's winters nu eenmaal niet. Daarom moet hij naar een warmer land. De Bijbel zegt het ook: 'De vogels kennen hun vaste tijden' (Jeremia 8:7). Juist op het goede moment komen ze hier en gaan ze weer. Is dat niet wonderlijk?" "Ja".

## Wist je dat?

### In de brievenbus

Zowel het idee als het woord **post** komen uit de tijd van de Romeinen. Zij waren trots op hun wegennet waardoor zij alle uithoeken van het rijk met elkaar verbonden. Op de wegen reisden boden, en waar zij van paard wisselden, zetten zij een paal (latijn 'posta'; vergelijk deurpost). Niet zo lang geleden werden ook in ons land brieven nog zo bezorgd; daarna reden er postkoetsen, en vanaf de vorige eeuw kwamen er dagelijks postbodes aan de deur.

De geschiedenis van de postერი is bijna even oud als die van de mens. Want er waren al vanaf de vroegste tijd koningen die over uitgestrekte gebieden hun gezag uitoefenden, en kooplieden die tussen de ene streek en de andere handel dreven. Beide moesten kunnen communiceren.



De eerste 'postbode' in de Bijbel vind je in het boek Job: 'Mijn dagen gaan sneller dan een ijlbode' (9:25). Koning Hizkia stuurde de boodschap dat allen naar Jeruzalem moesten komen om het paasfeest te vieren: 'De ijlboden gingen met de brieven van de koning' (2 Kron. 30:6). Ook de Perzische koningen hadden een bodesysteem. Toen Esther koningin was, deed men een brief 'op de post', die het leven van duizenden Joden redde: 'Men schreef dan in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van koning en verzond de brieven door middel van ... ijlboden ... gezeten op vorstelijke paarden, vertrokken met de grootste spoed.' (Esther 8:9-14).

Vermoedelijk heeft de vervanging van zware kleitabletten door papyrus en perkament gezorgd voor een uitgebreidere briefwisseling onder de Grieken en Romeinen. Veilige en goede wegen hebben ook een belangrijke rol gespeeld. Zo vinden we in het Nieuwe Testament vele brieven. Het bestaat in feite hoofdzakelijk uit brieven. Wist je dat het evangelie naar Lucas en de Handelingen van de Apostelen eigenlijk twee brieven zijn, van Lucas aan Theofilus? En wist je dat in sommige van de 'echte' brieven verteld wordt wie de besteller was: de brief aan de Romeinen werd door Phébe bezorgd; de brief van Paulus aan Filémon door Onésimus. Zonder trouwe boden waren ze nooit aangekomen. Maar God heeft er niet alleen voor gezorgd dat de brieven van Zijn knechten op het goede adres werden afgeleverd, maar ook dat zij bij ons, als het ware, in de brievenbus komen. Deze brieven werden ook aan ons gericht!

## Internet

Als je meer over vogels wilt weten zijn er een paar mooie en interessante Nederlandse sites. Op [www.gardensafari.net](http://www.gardensafari.net) vind je vogels die je in de tuin kunt zien, met hun zang. Klik op de homepage even op Dutch en daarna op vogelplaatje. Je vind op deze site nog veel meer over dieren. Als je iets over nestkasjes wilt weten, ga je naar de [www.vogelbescherming.nl](http://www.vogelbescherming.nl) site. Klik links op Vogels kijken, dan op vogels in de tuin, en daarna op nestkasten. Veel kijk (en luister) plezier.



## Invulpuzzel bijbelboeken



Vul de woorden in volgens de beschrijving. Als je het goed hebt gedaan, komt er in de rode vakjes nog een Bijbelboek te staan. Stuur het woord naar onze website, of in een E-mail, of op een kaart naar ons op (zie het adres op het kaft). Je krijgt dan een verrassing toegestuurd! Succes!

1. Het tweede evangelie werd geschreven door .....
2. Welke man zat in een leeuwenkuil?
3. Wie schreef het op één na laatste boek van het Oude Testament?
4. Wat is het laatste Bijbelboek in het Oude Testament?
5. De schrijver van het eerste evangelie in het Nieuwe Testament heet .....
6. Het eerste boek van de Bijbel heet .....
7. De apostel Johannes schreef het laatste Bijbelboek .....
8. Hoe heet het boek dat na Handelingen komt?
9. Wie zat drie dagen in een grote vis?