

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

God zorgt voor iedereen die Hem gehoorzaamt

Kain en Abel moesten net als jullie heel veel leren. Er was toen nog geen school. Zij leerden alles van hun vader Adam en moeder Eva. Ze leerden over alles in de natuur wat God had gemaakt. Ze leerden hoe zij voor de dieren moesten zorgen; hoe zij koren moesten zaaien en onkruid weghalen.

Het allerbelangrijkste was dat ze God leerden kennen. Adam en Eva vertelden hun jongens vast en zeker over het mooie park en waarom ze daar op zekere dag weg moesten. Ze waarschuwden hen: luister naar de Here, dan zullen jullie het goed hebben. Ze wilden natuurlijk niet dat hun kinderen dezelfde fout zouden maken als zij. Abel was altijd dankbaar voor wat God hem gaf. Hij zorgde graag voor de dieren en was blij als er weer lammetjes geboren waren. Kain werkte liever op het land. Hij was jaloers op zijn broer. Alles wat Abel deed ging zo goed. Volgens Kain had Abel het veel beter dan hij. Allebei brachten ze God offers. Maar het leek wel alsof Hij niet lette op de offers van Kain. God zag wel dat hij ontevreden was en zei: waarom ben je toch zo boos, als jij dankbaar en tevreden bent en Mij echt lief hebt, zal het goed met je gaan. Maar pas op, als je zo boos doet zal het steeds erger worden.

Kain bleef boos. Op een dag riep hij zijn broer Abel. Hij wilde met hem ergens heengaan waar Adam en Eva hen niet konden zien. Daar sloeg hij Abel zo hard dat hij dood ging. Maar God had het wel gezien. Hij riep hem en vroeg: Kain waar is Abel? Maar Kain deed net alsof hij het niet wist. Hij gaf een brutaal antwoord: Ik hoef toch niet op hem te passen? Omdat hij zoiets ergs had gedaan, mocht hij van God niet meer bij zijn vader en moeder blijven wonen. Net zoals Adam en Eva uit het park moesten om hun ongehoorzaamheid.

Adam en Eva hadden veel verdriet. Op de zelfde dag raakten zij hun beide jongens kwijt. Maar na een poosje kregen ze weer een baby, een jongetje. Ze noemden het Set, omdat hij voor hen in de plaats van Abel kwam. Ze waren heel blij en dankten God voor hem. Ze kregen nog meer kinderen, die namen staan niet in de Bijbel. Ook Set kreeg kinderen. Zo werden ze een grote familie. Deze familie gehoorzaamde God. Maar gehoorzaamden toen alle mensen God? Dat kun je de volgende keer lezen.

N.D.

Sam en Anne waren weer in Drenthe. Oom Ben en tante Inge hadden hen uitgenodigd voor de Kerstvakantie. Het was akelig koud: het vroom wel tien graden en aan de dakgoten hingen lange ijspegels. De kinderen bleven voor de kachel zitten. Ineens vroeg hun oom: "Kunnen jullie ook schaatsen?" "Natuurlijk", zei Sam trots. "Dat hebben we geleerd op de kunstijsbaan". "Zullen we dan gaan schaatsen?" stelde oom Ben voor. "Leuk! Maar is hier dan een ijsbaan?", vroeg Sam verbaasd. "Ja, van natuurijs", antwoordde hun oom. En ja hoor, achter de boerderij van Boer Harmsma was een ijsbaan in een weiland, dat hij vol water had laten lopen. Na een half uurtje schaatsen voelden zij zich lekker warm. Het was heerlijk op het ijs en ze vielen bijna niet.

Toen zij thuis kwamen had tante Inge al een lekker kopje thee klaar. "Wat hebben jullie rode wangen!" riep ze "en Sam, wat heb jij nu weer in je handen?" Sam had een ijspegel van de goot gehaald en die smolt nu weg in zijn handen. Het water druppelde op de vloer. "Waarom doet ie dat nou?" Sam was een beetje teleurgesteld. "Omdat je hand warm is. IJs is bevroren water, weet je? Als je hem wilt bewaren, moet je



hem in de ijskast leggen." Op dat moment floot de ketel. Sam keek naar de ontsnappende stoom. "Ja, dat is ook water, Sam", lachte oom Ben, "Water is iets wonderlijks. Als het uit de kraan komt, kun je er veel mee, maar niet op schaatsen!" "Nee, daar zou je een natte broek van krijgen!" Sam vond dat heel grappig. "Water kan koken en bevriezen. Je kunt ijs in je hand houden, maar stoom niet."

Later op de dag las oom voor uit de Bijbel, waar wordt verteld dat God de regen en de sneeuw, en ook het ijs maakt. "Uit welke schoot wordt het ijs geboren wanneer de wateren stollen, hard als steen, wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt." (Job 38:24-30). Oom Ben keek rond. "En, vinden jullie het leuk, dat God water in ijs kan veranderen?" "Ja-ah! Gaan wij morgen weer schaatsen?" C.T.

Wist je dat?

Catacomben

Onder de straten en gebouwen van elke stad vind je de buizen, kabels en leidingen die de inwoners van water, gas en elektriciteit voorzien. Ook zijn er grote riolen en zelfs tunnels te vinden, die nodig zijn in verband met waterafvoer en ondergronds vervoer - de 'metro', zoals in Londen, Parijs, Rotterdam en Amsterdam. Maar onder de straten van Rome vind je iets bijzonders: de catacomben. De stad Rome werd gebouwd op heuvels die zorgen voor een



fundament van zeer zachte, droge tufsteen, waar je gemakkelijk in kunt hakken en graven. Als je in Amsterdam gaat graven, dan kom je alleen maar natte klei of zand tegen; in Londen soms zeer harde steen, die alleen met reuze boormachines te bewerken is. Uiteindelijk krijg je het alleen voor elkaar een sterke tunnel te bouwen door de wanden te stutten. Onder de stad Rome kun je dit veel gemakkelijker doen. Je kunt met een gewone beitel, of zelfs met de hand de steen wegkrabben en je zo een weg banen door de heuvels. Zo zijn de Romeinen op het idee gekomen van de catacomben

om er hun doden in te begraven. Men begon met het uitgraven van een tunnel, daarna hakte men aan weerskanten kamertjes uit, en holde tenslotte lange horizontale nissen in de muren uit. Daarin kwamen de overledenen te liggen. Na de begrafenis werd het 'graf' dichtgemetseld. Soms werd er een opschrift of beeldhouwwerk op aangebracht. De gangen liepen in alle richtingen onder de stad door; soms bestaan ze wel uit 2, 3 of 4 verdiepingen. En doordat men zijgangetjes en bijkamertjes ging aanbouwen, werd het geheel een soort honingraat, een donker doolhof waar je gemakkelijk in kon verdwalen.

Toen kwamen de christenen. Niet lang na de hemelvaart van Jezus is het evangelie in heel het Romeinse rijk verkondigd. Ook de christenen hebben hun doden in de catacomben begraven, en daarbij diensten gehouden. Maar daar bleef het niet bij. Toen de latere keizers, zoals Nero, aan de macht kwamen, werden openbare (bovengrondse) vergaderingen verboden en moesten de gelovigen in het geheim in deze begraafplaatsen samenkomen. Later werd het daar ook onveilig en hebben de christenen de ingangen dichtgemaakt en nieuwe ingangen en gangen gemaakt, waar ze zich konden verbergen.

Internet

Heb je belangstelling gekregen voor de catacomben en het leven van de christenen in



Rome, dan vind je heel veel aanvullende informatie op deze site: www.catacombe.roma.it/nl/presenta.html. Wist je dat in de Nederlandse plaats Valkenburg (L) catacomben zijn nageemaakt in de mergelgrotten daar?

Een leerzame site over van alles wat met het weer heeft te maken, en dus ook ijs, is <http://hamradio.nikhef.nl/amrad/art/hetweer.htm>

Woordzoeker bij het wonder van ijs

S	C	H	A	A	T	S	E	N	B
N	H	A	K	O	U	I	J	O	E
E	G	N	A	I	A	T	N	N	V
E	I	D	I	J	M	E	W	D	R
U	J	S	T	S	U	O	A	E	I
W	S	C	V	K	T	E	T	R	E
R	J	H	E	A	S	E	E	N	Z
N	E	O	N	S	A	C	R	U	E
S	M	E	L	T	E	N	H	L	N
T	I	N	J	R	E	G	E	N	S

Zoek de woorden die hier onder staan op in de woordzoeker en streep ze door. Met de letters die over blijven kun je een gezegde maken. Stuur die naar ons op per e-mail of op een kaart; dan zit er bij het volgende blad een verrassing voor je!

BEVRIEZEN
HANDSCHOENEN
IJSJE
IJSKAST

KOU
MUTSEN
ONDER NUL
REGEN

SCHAATSEN
SMELTEN
SNEEUW
WATER